

Til Folkemøde på Bornholm jeg været har.
Jeg udtrukket blev, så jeg var klar.
Tre andre damer, jeg fulgtes med,
Samlet fra Karup lufthavn vi tog afsted.
Turen gik godt, til aften vi indlogeret blev,
På Rosengården ved Åkirkeby vi os indskrev.
Den næste morgen afsted vi drog
Til Allinge, der godt imod os tog.
Åbning af Folkemødet det var en fest,
Tror flere tusinde var der som gæst.
Stemningen fin og vejret var flot,
Nu på egen hånd, og det gik godt.
Da jeg er pensionist, min interesse for ældre er,
Så hos Danske seniorer og hos Ældre Sagen oplæg jeg ser.
Til fællessang med Poul Nyrup jeg også kom,
Det var noget med stemning, det synes jeg om.
Den første dag snart til ende var.
Mødtes med de 3 andre, og hjem til Rosengården var klar.

Dag 2 til Folkemødet, vejret stadig godt,
Så en sejltur, det ville have været så flot.
Desværre der ingen ledige pladser var,
Så til andre events, vi hurtigt blev klar.
I Folkets hus, overskriften blandt andet lød,
"Om profit skal skabes på at drive bosteder for mennesker i nød"
Benny Andersen han i panelet var,
"Det skal der ikke," var hans klare svar.
Så til en åben have med andre SL'er turen gik,
En lokal SL'er den gode ide fik.
Det var en rigtig hyggelig stund,
Fik næring både til hjerne og mund.
En mediativ vandring jeg senere var på,
Lidt stilhed og læring, der også man få.
På Pilekroen vi hørte om socialpolitik,
Her var det igen Benny, som ordet fik.
Flere gode indlæg, der her kom frem,
Så efter aftensmaden, var vi klar til at tage hjem.

Dag 3 var jeg til oplæg om børn med skolevægning og angst de får,
Tænk at så mange børn skal lide og ingen undervisning få i flere år.
Håber snart der kommer hjælp til de mange børn,
For det er hele familier, der tager deres tørn.
Derefter var der lige tid at få lavet et helbredstjek hvor blodsukker målt,
Svaret var heldigvis fint, dog snart lidt spiseligt kunne tåls.
En rug sandwich og en flødebollesoftice, så var det klaret,
Så et event med det gode seniorliv, blev erfaret.
En fyraftensøl med Benny Andersen i teltet ved Folkets Hus,
Så brød uvejret løs, med lyn, torden og regnvejrets slus'.
Det hyggeligt var da Pernille Højmark fik humøret i gang
Så pyt med regn og uvejr, når der er laves fællessang.
Dog våde vi blev, før vi nåede hjem
Men tørt tøj vi havde, så det kom frem.

Dag 4, den sidste så pakket der blev,
Inden vi fra Rosengården os udskrev.
Plads i bilen vi fik til en ekstra passager,
Holbæks unge borgmester hun kørte med.
Til morgensang i Allinge vi fulgtes ad,
Dialogprisen senere hun besad.
Folkemødet snart sin afslutning fandt,
En sød lille dreng fra strygeorkestret, det sammen bandt.
På vejen til flyet vi nåede Gudhjem og Dueodde at se,
Nu mætte af indtryk, en ende på Folkemødet skal ske.
Tusind tak til Socialpædagogerne, for denne dejlige oplevelse så god
Håber mit indlæg kan give andre fornyet mod.

Med venlig hilsen
Ellen Sahl Sørensen